



Hej,

Som nyinflyttad småbarnsförälder vill jag lägga ett litet medborgarförslag till kommunen.

Jag saknar verkligen en större lekplats i Mullsjö. En träffpunkt där barnfamiljer kan mötas, skapa kontakter, samtala och barnen kan röra sig obehindrat och leka av sig. Det gynnar både barn och vuxna till ett trevligt klimat i kommunen. Jag tror därmed även att trivseln i kommunen skulle öka.

Tidigare bodde vi i Trollhättan som nyligen byggt två stora temalekparkar. Den ena är Skrotnisses lekpark, eftersom Jan Lööf kommer från trakten. Den andra är lekparken "Macken" som också har en anknytning till platsen. Dessa lekparkar är helt underbara!! Så uppskattade och det leker nästan alltid barn, dessutom i där i olika åldrar.

Om kommunen vill bygga en temalekplats så är ett förslag att den skulle utgå från sagor och myter, eftersom Sägnernas hus, John Bauer, Jätten Vist mm finns i anknytning till denna miljön.

En annan tanke är att fråga barnen i skolan hur de vill ha sin lekpark. De kan få lägga fram några förslag, rita kartor mm. Komma med förslag på lekredskap. De äldre eleverna kan beräkna budget, area osv. Då blir barnen delaktiga i projektet och då tror jag att lekparkprojektet kommer bli mycket uppskattad! Genom att göra barnen delaktiga så ökar även intresset för lekplatsen samt att vara rädda om den.

Hur som helst, det viktigaste att det finns någon lekinspirerad plats i byn där våra barn kan få leka! Där vi föräldrar njuta av att se deras glädje. Där vi kan utvecklas och interagera med andra. Ja en plats där vi helt enkelt kan träffas och njuta av livet.

Tack för att ni lyssnar på medborgarnas förslag och tänker på den växande generationen!

Med vänlig hälsning,

